

Vinatura

Bij de term 'natuurwijn' gaat bij de een de kurk onmiddellijk van de fles, terwijl een ander heftig 'nee' schudt. Voor de avontuurlijke wijnliefhebber zorgt onze sommelier Thijs Charles dat er altijd wel een natuurlijke optie op onze wijnkaart prijkt. "Als je natuurwijnen wilt schenken heb je vertrouwen in je leverancier nodig. Er bestaat namelijk geen keurmerk voor natuurwijn. Daardoor kan elke wijnboer zeggen dat zijn wijn natuurwijn is. Om goede natuurwijn te schenken heb je dus een importeur nodig die precies weet hoe de boer te werk gaat. Bas van Vinatura in Alkmaar is zo iemand."

Het assortiment van Vinatura bestaat uitsluitend uit natuurwijnen. De druiven zijn geteeld zonder gebruik van pesticiden, herbiciden en kunstmest. Ook in het verdere proces wordt er zo goed als niks toegevoegd. Er wordt geen of hooguit een minimale hoeveelheid sulfiet toegevoegd. De wijnen worden niet geklaard of gefilterd, waardoor ze een beetje troebel zijn. Dat is even wennen, maar zorgt voor meer smaak. Ga er maar vanuit dat onze sommelier heeft voorgeproefd. Thijs: "Op een ijzige donderdagmiddag belt Bas mij op. Hij zegt dat hij zelf de bestelling komt brengen en iets verderop op de stoep geparkeerd staat. 'Neem twee glazen mee!', roept hij nog. Ik haast me door de akelige regen om te helpen met tillen, maar moet van Bas eerst even wat proeven. Het is te koud om buiten te staan, dus we stappen in zijn auto om daar vervolgens twaalf flessen te openen. Na elke proef gaan onze portieren open zodat we de wijn uit kunnen spugen. De knipperlichten voorkomen een boete."

Meer informatie? Ga naar: www.vinatura.nl

